



**Boeken voor kinderen
en jongeren**

Een uitgave van de netwerken
palliatieve zorg in de provincie Antwerpen







Inleiding pagina 5
Tot 8 jaar..... pagina 7
Tot 12 jaar pagina 9
Vanaf 12 jaarpagina 11





Inleiding

Voor kinderen en jongeren kan het verhelderend en geruststellend zijn als zij tijdens hun rouwproces duidelijke info krijgen over wat ze zoal kunnen doormaken. Verhalen die aansluiten bij de leefwereld van het kind, en met personages waarmee het kind zich voldoende kan identificeren, spreken het meest aan.

Er zijn veel boeken over en voor rouwende kinderen geschreven: boeken over de dood van een huisdier, van een vriendje, van oma of opa, broer of zus, mama of papa. Er zijn prentenboeken voor de allerkleinsten, en beklievende verhalen voor kinderen en jongeren.

In deze brochure vindt u een selectie. De boeken werden ondergebracht in 4 categorieën: boeken over dood en verlies die geschikt zijn voor alle leeftijden, boeken voor de leeftijd van 4 tot 8 jaar, van 8 tot 12 jaar en voor 12 jaar en ouder.

Achteraan vindt u websites waarin u uitgebreide informatie kan vinden.

Indien u op zoek bent naar een boek rond een specifiek thema, aarzel dan niet ons te contacteren. Wij helpen u met zoeken.

Palliatief Netwerk:

Antwerpen	03/820 25 31	Wendy Serraris
Turnhout	014/43 54 22	Annik Janssens
Mechelen	015/41 33 31	Ilse Jans
Noorderkempen	03/633 20 11	Ria Mertens



Tot 8 jaar

Breebaart, Piet en Joeri (1993)

Als je dood bent wordt je dan nooit meer beter? Lemniscaat, Rotterdam

Een verhaal naar aanleiding van het plotse overlijden van Remi, het 2-jarige broertje van Joeri.

Het gaat over het konijntje Fred en zijn broertje Joep, dat plotseling doodgaat

Bruna, Dick

Lieve oma Pluis Mercis Publishing

In dit boekje kunnen jonge kinderen (en hun ouders) zien hoe Nijntje met het verlies van haar oma Pluis omgaat. Het boek is voorzien van illustraties in de bekende stijl van Dick Bruna

Carle, Eric (2001 , 50^e druk)

Rupse nooit genoeg Gottmer Becht

Over de dood van een vriend

Dieltiens, Kristien

De gouden bal Clavis

Ziek zijn, sterven en afscheid nemen

Dongen, I. van

Dag papa in de hemel De bonte bever

Het prentenboek gaat over rouwverwerking van een kind en wat voor invloed dit heeft op het leven van het betreffende meisje. Herkenbare gevoelens zoals boosheid en verdriet worden afgewisseld met dagelijkse bezigheden. Immers 'kinderen rouwen als kinderen' Het is een prentenboek dat kind en ouder samen kunnen lezen en dat zowel kind als ouder verder kan helpen.

Post, Alma (1991)

Dag Siem, dag Tom Altamira, Heemstede

Twee kleuters nemen afscheid van hun stervende papa. Het verhaal blijft dicht bij de dagelijkse realiteit en is geschikt om gevoelens bespreekbaar te maken.

Tot 8 jaar

Verrept, Paul

Ik mis je Clavis

Overlijden van grootouders

Jurgens, M. (1993)

Basje heeft leukemie Glaxo, Zeist

Bas moet voor de eerste keer voor behandeling van leukemie naar het ziekenhuis. In eenvoudige taal wordt uitgelegd wat leukemie is en wat er allemaal gebeurt in het ziekenhuis.

Sels, Tannia & Pype, Joke

Nooit meer is voor altijd Clavis

De papa van Lotte is gestorven en ze stelt zich veel vragen: wordt het ooit nog als vroeger? Zal mama voor altijd verdriet blijven hebben? Hoe lang duurt 'nooit meer'?

Vorst, J.& E.Blegvad (1984)

Dat is heel wat voor een kat, vind je niet? Kosmos, Amsterdam

Troost vinden als je kat gestorven is en het wonder dat de kat het gras kan laten groeien.

Tot 12 jaar

Dreesen, Jaak

Mammie!Mammie Averbode

Harm heeft kanker en zijn vriendje Boris overlijdt. Het verhaal gaat over Harm en zijn moeder die er alles voor over heeft om hem beter te maken.

Elias, Bettie

Water van zout Bakermat

De vader van Dries sterft in een auto-ongeluk. Gelukkig kan hij bij opa terecht met zijn verdriet.
Beschrijving van het rouwproces door de ogen van een kind.

Emmerik, Yvonne van (1997)

En opeens is alles anders Tirion, Baarn

De 10-jarige Marieke schrijft brieven naar haar plots overleden moeder. De brieven tonen hoe zij omgaat met haar onmacht en verdriet

Emmerik, Yvonne van (1994)

Pinda's in de koffiefilter Lannoo, Tielt

Het overlijden van een grootouder

Essen, I. van (1999)

Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk De Bonte Bever, Utrecht

'Als je vader of je moeder is dood gegaan' Dit boek over rouwverwerking is speciaal geschreven voor en door kinderen. Kinderen vertellen hierin zelf over wat ze meemaakten en hoe hun leven verder ging na de dood van hun vader of moeder. Kleurrijke illustraties, die voor een groot deel door de kinderen zelf gemaakt zijn verhelderen de manier waarop zij hun verlies een plaats geven.

Heymans, A&M (1991)

De prinses van de moestuin Querido, Amsterdam

Kinderen maken een eigen verhaal na de dood van de moeder

Kranendonk, A.

Van huilen krijg je dorst Lemniscaat, Rotterdam

Oom Hugo is ziek. Joris' moeder zegt dat hij nooit meer beter wordt. Joris probeert zich dat met zijn zeven jaren voor te stellen.

Tot 12 jaar

Minne, Brigitte

Mijn broer is een marsmannetje Clavis

Overlijden van een broer

Olm, R. van (1999)

Coby, mijn zusje

Na de dood van zijn zusje vervreemdt Eddie van het gezin. Zijn moeder trekt hem en zijn broer mee in haar verdriet.

Saint-Exupéry, Antoine De

De Kleine Prins Ad.Donker

Ziek zijn, sterven en afscheid nemen

Storms, Werner

Weg van jou Clavis

Ziek zijn, sterven en afscheid nemen

Tock, Annelies (2001)

Varen naar de overkant Lannoo

In het kinderboek van A.Tock neemt de opa van het 10-jarige meisje Raja een centrale plaats in. Als opa dood gaat, neemt Raja zelf de riemen ter hand en maakt een magische overtocht. Het meisje overwint haar angst voor de woeste rivier. Een poëtisch boek over afscheid nemen en vriendschap.

Verleyen, Karel (1995)

Ik moet stil zijn Davidsfonds/Infodok, Leuven

Mirjam ontdekt dat ze haar beste vriendje Robbie nooit meer weer zal zien.

Vriens, Jacques (1999)

Achtste-groepers huilen niet Van Holkema&Warendorf, Houten

Akkie van groep acht is ernstig ziek en de hele groep leeft mee. Gelukkig kan ze zich nog heel lang overal mee blijven bemoeien maar ten slotte gaat Akkie dood.

Vanaf 12 jaar

Bakker, Gerbrand (1999)

Perenbomen bloeien wit Priamide, Amsterdam
De dood van een broer

Beckman, G

Toegang tot het feest Lemniscaat, Rotterdam
De reacties van de 18-jarige Annika op het feit dat ze leukemie heeft en misschien nog maar een paar maand te leven heeft.

Bergh, Inge (1997)

Vertel het aan niemand Averbode
De dood van een vriend/klasgenoot

Boendermaker, Conny (2000)

Het verhaal van Anna van Tricht, Twello
Anna verliest door een ongeluk haar enige en oudere broer Bas. Het verhaal gaat over haar ouders, haar vrienden, en over Maarten. Ze hebben allemaal te maken met het verdriet van Bas.

Cazemier, Caja (1997)

Te snel Van Holkema & Warendorf, Houten
De dood van een broer, vriend

Chambers, A. (1992)

Je moet dansen op mijn graf Querido, Amsterdam
De dood van een vriend/klasgenoot

Feth, Marika (2000)

Fee Lannoo, Tielt
Claire probeert de dood van haar zus te aanvaarden

Vanaf 12 jaar

Lindell, Unni (1996)

De zuigzoen Lemniscaat, Rotterdam

Stella's moeder is overleden. Haar vader kan er niet over praten en haar beste vriendin is bang voor Stella's verdriet. Pas als ze Tora, een therapeute ontmoet, verandert haar leven ingrijpend.

Manders, Hans (1997)

Bestemming onbekend Ploegsma, Amsterdam

Femke is vijftien als haar moeder plotseling overlijdt. Haar tegenstrijdige gevoelens worden beschreven, de worsteling, de goed bedoelde maar verkeerd uitgevallen hulp, de verliefdheid gekoppeld aan schuldgevoelens.

Mayfield, S. (1991)

Gebroken vleugels Holland, Haarlem

De dood van een moeder die Multiple Sclerose heeft, beleefd door een schoolgaande jongen.

Mazer, H. (1989)

Cleo's eiland Elzenga, Tilburg

De dood van een zusje.

Storms, Werner

Sterke schouders Clavis

Verdriet heeft sterke schouders nodig en een zachte hand.

Worrall, A. (1987)

Een streepje blauw Clavis, Hasselt

De dood van een vader.



Eigen notities





Eigen notities





15

Eigen notities



Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vzw
Universiteitsplein 1 - Gebouw S
2610 Wilrijk
Tel 03/820 25 31
Fax 03/820 25 30
wendy.serraris@ua.ac.be



Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout vzw
Stationsstraat 60 - 62
2300 Turnhout
Tel 014/43 54 22
Fax 014/43 65 53
Annik.Janssens@pnat.be



Palliatief Netwerk Arrondissement Mechelen vzw
Willem Rosierstraat 23
2800 Mechelen
Tel 015/41 33 31
Fax 015/43 09 77
pnm_ilse@hotmail.com



Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen vzw
Bredabaan 743
2990 Wuustwezel
Tel 03/633 20 11
Fax 03/633 20 05
NPZN@skynet.be

